

Eropaf..en dan?

Sjef de Vries *Eropaf..en dan?* 2012 pag. 110 Uitgeverij SWP Amsterdam
Prijis 9,90 euro ISBN 978.90. 8850.310.8



Het boek richt zich op maatschappelijk werkers die zich met Het Nieuwe Welzijn bezighouden. Het is een kritische reflectie op de uitgangspunten van de overheid die vanuit de WMO, Welzijn Nieuwe Stijl en Burgerkracht probeert de participatie van de burgers bij de samenleving te vergroten. Hiervoor is het nodig dat mensen zich meer bij elkaar betrokken voelen en de handen uit de mouwen willen steken om de toestroom naar de professionele hulpverlening in te dammen. De overheid vindt dat er een onevenredig groot beroep wordt gedaan op professionele hulpverleners en dat vele levensproblemen dermate geproblematiseerd worden, dat de weg naar de spreekkamer snel wordt ingeslagen.

Een gezond uitgangspunt dat niet alleen wordt ingegeven vanuit kostenbesparingen.

De Vries laat zien hoe dit in de praktijk kan uitpakken en vraagt zich af of er wel zo'n groot onbenut potentieel aan burgerkracht aanwezig is, zoals de beleidsmakers veronderstellen. Lilian Linders heeft al eerder aangetoond dat mensen meer voor elkaar willen doen wanneer de handelingsverlegenheid bij burgers doorbroken kan worden en het schaamtegevoel bij de probleemeigenaar zelf opgeheven kan worden. De Vries geeft in zijn conclusies aan dat de informele zorg niet in staat zal zijn om de professionele zorg op te heffen en dat beiden meer complementair werken. De wijkgerichte aandacht kan er toe leiden dat andere vindplaatsen over het hoofd worden gezien en de Eropaf-projecten moeten niet worden gezien als Het Alternatief, maar als een welkome aanvulling op bestaande hulpverlening. En zo laat de Vries vanuit de praktijk de nodige relativerende beschouwingen los op te hoog gespannen verwachtingen. Informatief en ontnuchterend!